

ובחרת בחיים

גליון שבועי במשנת מרן
האור החיים הק' זיע"א

בס"ד, גליון צ"ז, פר' שמיני תשפ"א



שלחן שבת עם האור החיים



גודל הזהירות הנדרשת ממאכלות אסורות

שרץ, ולמה שנתבאר יתכן שכוונתם מפני שהם אוכלים מאכלות אסורות, ולכך הם עצמם נעשו שקצים ורמשים.

גם אכילה בשוגג גורמת לטמטום הנפש

והוסיפה התורה לומר 'ולא תטמאו בהם ונטמתם בהם' כדי ללמדנו על הזהירות הגדולה הנדרשת במאכלות אסורות, שאפילו בשוגג ובלא כוונה לא יאכלם, שאף שלענין חומר האיסור ודאי יש חילוק בין שוגג למזיד, שבמזיד חייב מלקות ובשוגג אינו מתחייב מלקות, אבל לענין המציאות שעושה אכילת השרצים בנפש האדם אין חילוק גדול, שגם אכילה בשוגג משפיעה על הנפש הישראלית ומטמאה אותה.

אמנם גם לענין זה יש חילוק בין שוגג למזיד, שאכילת שקצים ורמשים במזיד עושה את הנפש עצמה לשקץ ושרץ, מה שאין כן אכילה בשוגג מטמטמת ומטמאת את הנפש, אבל אינה עושה אותה לשקץ. וזהו שאמר 'ולא תטמאו בהם' שמשמעו גם שלא בכוונה ובשוגג, לפי שגם בשוגג יש 'ונטמתם בהם'.

ומזה יש ללמוד כמה גדולה חובת הזהירות הנדרשת להישמר מכל חשש וספק של אכילת שקצים ורמשים, מפני שאף אם משום האיסור יש סברות להקל בצירוף כמה ספיקות, אבל מחמת המציאות שנעשית לנפש האדם על ידי אכילת התולעים ושאר רמשים, שמטמאים הנפש ומטמטמים אותה יש להחמיר שלא יהא שום חשש של שקצים ורמשים.

'והתקדשתם והייתם קדושים'

ואם יאמר האדם, כיצד יוכל להישמר שלא לבא לידי אכילת מאכלות אסורות אפילו בשוגג ובלא כוונה, לזה הוסיפה התורה וכתבה בפסוק שלאחר מכן 'והתקדשתם והייתם קדושים' לומר, אם אתם תתקדשו להיות צדיקים ולקיים את כל התורה והמצוות כפי יכולתכם, אזי אדאג לכם שתהיו קדושים, ולא יכנס לגופכם שום מאכלות אסורות, וכפי שאמרו חז"ל (חולין ה, ב) שאין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים, ופירשו התוספות (שם ד"ה צדיקים), שזהו דווקא בעניני אכילה שנכנס לגופם, שבזה הקב"ה שומר יותר משאר דברים שלא תבא תקלה לידם אפילו בלא כוונה.

אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בהם (ויקרא יא, מג).

פסוק זה נאמר בסיום פרשת איסור אכילת השרצים, ויש להבין מדוע חזרה התורה וכתבה פסוק זה, והלא כבר נתפרש איסור אכילת כל מיני השרצים.

לרבות תולעים שפירשו וחזרו

ובספרא (שמיני י, יב) דרשו פסוק זה שבא לרבות תולעים שיצאו חוץ לפירות וחזרו שאסורים באכילה. וביאור דין זה הוא, שתולעים הנוצרים בתוך הפירות, אם הם נוצרו בהם בעוד הפירות מחוברים לאילן, אסורים הם לעולם, אבל אם נוצרו בפירות לאחר שנתלשו מן העץ הם מותרים באכילה כל זמן שהינם בתוך הפרי, לפי שאין קוראים בהם 'שרץ השרץ על הארץ', אבל לאחר שיצאו מהפירות הרי הם בכלל 'שרץ השרץ על הארץ' ואסורים באכילה, ומפסוק זה דרשו שכל שיצאו חוץ לפרי אסורים הם אף אם לאחר מכן חזרו לתוך הפירות.

הוא דין פשוט

אלא שיש להקשות על דרשה זו, שלכאורה הוא דין פשוט, שכיון שיצא מהפרי הרי הוא אסור, ומדוע יעלה על דעתנו שאם חזר לתוך הפרי יפקע איסורו, והרי הוא כשאר כל תולעים הבאים מבחוץ שנכנסו לתוך הפרי שלא עלה כלל על הדעת להתירו. ומדוע אם כן הוצרכה התורה לכתוב פסוק זה להשמיענו דין פשוט כל כך.

האוכל שקצים ורמשים נפשו נעשית שקץ

ונראה לבאר כוונת הפסוק בדרך הרמז, שבא לומר שהאוכל שרצים ורמשים נפשו נעשית שרץ ושקץ, וזהו שאמרו הפסוק 'אל תשקצו את נפשתיכם', אל תעשו את נפשתיכם שקצים, ובמה, 'בכל השרץ השרץ', שעל ידי שתאכלו את השרצים נפשכם תעשה כשקצים ושרצים.

ומצאנו ענין זה בדברי חז"ל שאסרו לישא בת של עם הארץ, ואמרו עליהם שהם שקץ ונשותיהם



אור הישועות

ישועות, סיפורים ועובדות נפלאים
בזכות רבינו

חזרה בתשובה וזרע של קיימא בזכות האור החיים הק'

להסתופף באהלה של תורה. אך עדיין הציקו לי שאלות אשר כבר החלו להפריע לי עוד לפני תהליך התשובה שעברתי. היו אלו שאלות בנוגע לתהליך הבריאה, כוונתה ומטרותיה שלהן לא מצאתי תשובות. יום אחד המתנתי לרב משה בן משה שליט"א עמו חפצתי לשוחח. בעודי ממתין לסיום שיעורו של הרב, עיינתי בספר שהיה מונח על שולחנו. היה זה ספר "אור החיים". המילים "נפתחו השמים והראה מראות אלוקים" כמו הממו אותי. נמשכתי לספר כאל מגנט רב עוצמה.. למדתי ולמדתי, עברתי קטע אחר קטע והנה מצאתי את אשר איוותה נפשי - דברי קדשו כמו נכתבו עבורי.

השאלות שהטרידו אותי שנים נפתרו בזו אחר זו. הרב לו המתנתי הלך זה מכבר ואני עוד יושב ושקוע בפירוש המופלא המבאר לעומק את סודות הבריאה ומטרותיה. מאז אחזתי את הספר ולא ארפנו. דבקתי בתורתו של איש האלוקים.

כעבור תקופה נסעתי לירושלים להתפלל בכותל ובציון ה"אור החיים". בדרכי חזרה לנתניה נכנסתי לחנות ספרים ואת עיני צד הספר "אורות האור החיים". רכשתי אותו ובשובי לביתי עינתי בו ובין השאר אני מגלה את דבריו של הרה"ק רבי לייב שרה"ס זיע"א המגלה כי נשמת ה"אור החיים" היא נשמת רבי משה קורדובירו - הרמ"ק - שהיא נשמת רבי עקיבא.

תדהמה אחזתני, הייתה זו סגירת מעגל מושלמת - תהליך התשובה שלי החל בספר על חייו של רבי עקיבא, המשיך בספר "תומר דבורה" של הרמ"ק, והגיע לשיא בספר ה"אור החיים".

מה מצאתם ב"אור החיים" המבואר של "עוז והדר"?

השיעור שלנו איננו הרצאה. זהו שיעור חי ופעיל בו אנו עוסקים בצוותא בתורת ה"אור החיים" - לומדים ומחדשים, מקשים ומחלקים. מי שמכיר את הספר אינו זקוק להסברים, הרי יש בו הכל! דרוש ופלפול, דיוקים מופלאים וביאורים נהדרים, מוסר וחסידות, חיזוק מרומם והתעוררות עילאית. הלומדים בו נמשכים אחריו כבחבלי קסם.

עידן חדש בלימוד השיעור החל בעת שגיליתי את ה"אור החיים" המבואר של "עוז והדר". לא אוכל לתאר את האופקים החדשים שפתח בפני הביאור. אם עד הלום חשבנו שאנו מבינים את ה"אור החיים" הגיע ביאורו המדהים של הרב פומרנץ והעלה אותנו לגבהים. פתאום מצאנו

אור חדש ועמוק מאין כמוהו בכל מילה ובכל תג. הפירוש הקולח והמעמיק המשלב בתוכו פשטות בהירה וחודרת גם יחד, בצירוף המקורות וההשוואות פתחו צוהר חדש ומאיר לעבר תורת קדשו של ה"אור החיים". בתחילה רכשתי את הספר לעצמי ובהמשך כשלומדי השיעור התוודעו לביאור, רכשנו עוד ועוד ספרים, עד כי כיום כולם מאזינים לשיעור כשהביאור בידם.

גם אם תחפשו היטב לא תוכלו למצוא תושב נתניה שלא שמע על הגאון רבי משה בן משה שליט"א. מהפכת התשובה שחולל הרב בנתניה ובאיזור כולו, הפכו אותו לדמות נערצת ומשפיעה על חייהם של אלפים שזכו להתקרר לה' ולתורתו.

אחת הדמויות הבולטות במוסדות "נר רחמים" של רבי משה בן משה שליט"א הוא תלמידו הרב נתנאל עמר אשר סיפורו המופלא והבלתי ייאמן משלב בתוכו עבר והווה, אמונה איתנה והבעת תודה יוקדת לממלכת התורה "עוז והדר" אשר הינם שותפים מרכזיים לסיפורו המרתק.

אורח כי ייקלע בליל שבת למוסדות "נר רחמים" לא יוכל שלא להבחין בשיעור רב משתתפים בספר "אור החיים" הקדוש. עשרות משתתפים הנמנים על כל גווני האוכלוסיה מסבים סביב השולחן ומאזינים בשקיקה לדבריו של הרב נתנאל עמר המרצה ומבאר בטוב טעם ודעת את תורתו של ה"אור החיים" הקדוש.

מבט נוסף יגלה לו כי כל המשתתפים מעיינים בספר "אור החיים" המבואר "בהוצאת" עוז והדר" אליו מצורף ביאורו המקיף והמעמיק של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א ריש מתיבתא "עוז והדר".

בשיחה לגליון טרקלין (תמוז תשע"ג) מספר הרב עמר, כיצד התחיל השיעור:

לפני עשר שנים החלתי ללמוד בחברותא בליל שבת את ה"אור החיים", אז עוד כלל לא ידעתי על המנהג החסידי של לימוד "אור החיים" בליל שבת. פשוט למדנו. במשך הזמן הצטרף אלינו משתתף נוסף, ולאחריו עוד אחד. עד כי במשך הזמן נוצר שיעור הנמשך על פני מספר שעות ובו משתתפים כארבעים איש מדי שבת בשבתו.

מדוע דווקא "אור החיים"?

זכיתי להיות בעל תשובה. בילדותי גדלתי במסגרות חרדיות, אך לדאבוני ירדתי מהדרך ויצאתי מעולמה של תורה. אך משמים שמרו עלי וזיכו אותי לראות בגלוי את יד ההשגחה העליונה שהוציאה אותי מהיכן שהייתי והעלתה אותי אל היכלה של תורה.

הסיפור מתחיל באחד מהימים שהתפנו לי מספר שעות, ובכדי להפיג את השיעמום פניתי לבית הכנסת הסמוך שם הבחנתי בספר על חייו של רבי עקיבא. קראתי את הסיפור הידוע אשר תפס אותי בכל נימי נשמותי וחוויתי התחזקות גדולה.

כשנה לאחר מכן נקלע לידי הספר "תומר דבורה" לרמ"ק שלשונו ותוכנו משכו אותי כחבלי קסם, החלתי ללמודו ולא עזבתיו עד כי הרגשתי הארה וחיבור עצום לספר הקדוש. חלפו מספר שנים, זכיתי כבר

**גם אתם זכיתם
לישועה בזכות
רבנו האור
החיים הקדוש?**

כתבו לנו לפקס: 077-4702681
או למייל המערכת: p0774702681@gmail.com

חייגו:
073-2951871

להאזנה לשיעורי הגאון
רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א



מחברים לחיים

הרוצים לזכות ולקחת חלק בהפצת דברי האור החיים
נא לפנות למייל: p0774702681@gmail.com או לפקס: 077-4702681



כמו כן הרוצים לתרום
ספרי אור החיים הק'
שבהוצאתנו לבתי כנסת
נא להתקשר:
02-8043333

